

Plattelands klassen

vrijdag 28 september 2018

We genieten nog na van de superleuke avond.

En de fuif? Veel ambiance, en de rest vertellen we straks wel zelf ...

Op dit moment zijn we alles aan het inpakken. We zoeken nog met man en macht naar de sleutel van kamer 19 en de sokken van kamer 11 zitten wat dooreen. Het komt wel in orde!

Vandaag?

Vandaag fietsen we naar vlasbedrijf Boelens of wandelen we door de natuur met gids Carine of hebben we iniatie sport door de monitoren. Ulrike, Lisa, Peter, Steven en Siska, we gaan jullie missen...

Aan tafel...

Vanmiddag eten we nog frietjes met stoverij en een rauwkostslaasje.



Vanavond...

Vroeg naar bed en...

‘Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in de wasmachine... laat maar lekker draaien...’