

woensdag 26 september 2018

Is een vlasboer zonder tractor zoiets als een café zonder bier?

Het is duidelijk dat onze boeren vandaag de dag heel veel gebruik maken van de tractor en allerlei andere machines. Dat was een 50-tal jaar geleden wel “effe” anders. Toen had elke boer één of meerdere paarden die hij gebruikte bij het werk op het land. Deze dieren moesten voornamelijk zware dingen voorttrekken: een ploeg, een volgeladen mestkar, een dorsslee,... Zij waren dan ook heel waardevol op de boerderij. Maar geleidelijk aan werd het trouwe paard verdrongen door de tractor. Het ‘wagenpark’ van de vlasboer is meer dan de moeite waard. We bekijken dit van (zeer) dichtbij!

Wat staat er vandaag zoal op het programma?

- Bezoek Huysmanshoeve (thema fruit)
- Bezoek Melkveebedrijf (we bekijken een heuse melkrobot)
 - Bezoek Sint-Annahof
 - Initiatie sport



‘Een appeltje voor de dorst...’

Vanavond...

spelen we met heel de ‘bende’ een laddercompetitie.